



Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi



SINIRLARIN ÖTESİNDE: MİT'İN TERÖRLE MÜCADELEDE İSTİHBARAT KULLANIMI

MİNE AYDIN

GİRİŞ

Türkiye’de terörizmle mücadele 1980 askeri müdahalesiyle birlikte yeni bir döneme girmiştir. Bu dönemde PKK’nın etkinliğinin artmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri PKK’ya karşı operasyonlar düzenlese de sürekli olarak değişen terör dinamiklerine göre istihbaratın etkisi şekillenmiştir. 1990’ların başında ciddi güvenlik tehditleri, uluslararası terörizm bağlantılı tehditlerin yükselmesi; özellikle PKK’nın şehir yapılanması ve etkili bir şekilde sivil halkı da hedef almasıyla birlikte istihbarat çalışmalarının stratejik önemi daha da artmıştır.

Bu dönemde Türk istihbaratı, PKK'nın şehirlerdeki faaliyetlerini engellemek ve örgüt üyelerini tespit etmek için çaba harcamıştır. 2000'li yılların ortalarından itibaren ise Türkiye'nin daha etkili bir istihbarat operasyonları stratejisi benimsemesinin gereğiyle, terörle mücadelede nokta atışı istihbarat operasyonlarına daha fazla önem vermiş ve bu alanda operasyonel kapasitesini güçlendirmiştir.

MİT özelinde terörle mücadele politikasında operasyonel kapasitenin gelişmesi Türkiye'nin güvenlik stratejisinin uygulanmasındaki MİT'in belirleyiciliğini ortaya koyar. Bu doğrultuda MİT teknolojik gelişmeler çizgisinde altyapısını güçlendirmiş, daha etkili istihbarat toplama araçlarını kullanmış ve analiz kapasitesini arttırmıştır. MİT'in 2000'lerdeki değişim ve dönüşümünün tek faktörü terörle mücadele olmasa da gerçekleştirdiği iç reformla kendisini yeniden şekillendirmiş; ulaştığı imkanlar ve yetkiler sayesinde yeni operasyonel sahada ve değişen sistemde inisiyatif alabilen, işlevsel, güçlü bir aktör olmuştur.

MİT'in yeni konumuyla birlikte iç siyaset ve dış politikada daha çok rol alması ve karar alıcılar ile ortak hareketi bazı eleştiriler altında istihbaratın siyasallaşması olarak görülse de Cumhurbaşkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay ve MİT'in oluşturduğu dörtlü işleyiş Türkiye'nin PKK terörizmine karşı gerçekleştirdiği sınır ötesi askeri harekâtın başarısında kayda değer başarılı artışı getirmiştir. Bu da Betts'in "*istihbaratta siyasallaşmanın kaçınılmaz ve bazı durumlarda gerekli olduğu*" görüşünü destekleyen bir hamle olmuştur. Ancak istihbaratın ulusal güvenliği sağlama gibi geniş kapsamlı bir gayesi olduğunda, siyasi liderlerin stratejik hedefleriyle bağdaşması gerekebilir. Betts'in 'paradoksal karakter' dediği bu noktada, siyasetin istihbaratı şekillendirme riski ortaya çıkar ki bu durum istenmeyen sonuçları doğurabilir. Bu 'paradoksal' karakterin doğru yönetilmesi, Seren'in de vurguladığı gibi *siyasallaşmanın yıkıcı değil yapıcı olmasını sağlamak, istihbaratın siyaseti ya da tersi şekilde siyasetin istihbaratı 'araçsallaştırmadığı' sürece üretken olabilir*. Kısacası istihbaratın siyasallaşmasının maliyetleri ve faydaları dengeli bir şekilde değerlendirildiği, aradaki ahengin sağlandığı süreç boyunca bu durum kaçınılmaz olsa dahi yönetilebilir. Burada kritik olan, istihbaratın manipüle edilmesinin aksine ulusal çıkarlar doğrultusunda daha etkin bir biçimde kullanıldığı dengeyi sağlamaktır.



Operasyonel İstihbarat ile Terörle Mücadele

Terörle mücadelede istihbaratın önemi özellikle tehdit ve tehlikelerin tespit edilmesi ve ardından güvenlik kuvvetleriyle birlikte hareket ederek önleyici tedbirlerin alınması aşamalarında ön plana çıkmaktadır. Anlaşılacağı üzere istihbarat kapasitesi terörizmle mücadelede en önemli konulardan biridir. Kesintisiz bir istihbarat çarkı uygulamadan başarı elde etmek oldukça düşük bir ihtimaldir. Son on yılda istihbarat alanında gerçekleşen reformun terörle mücadeleye yansımaları, özellikle MİT'in PKK'nın Irak'taki hareket kabiliyetini kısıtlamak, örgütün saldırılarını engellemek ve bu bölgedeki imkanları yok etmek amacıyla ya da üst düzey örgüt mensuplarının veya liderler kadronun etkisiz hale getirilmesi, böylelikle örgütsel yapısının merkezinin dağıtılması amacıyla gerçekleştirilen özel operasyonlar olmuştur.

Terör örgütlerinin sürekli değişen taktiklerinin ve uluslararası arenadaki gelişen tehdit ortamının iyi analiz edilmesi, dinamik bir istihbarat yapısını gerektirir. Bu yapıya uyum sağlayabilmek adına istihbaratın hızlı, esnek ve yenilikçi yöntemlerle desteklenmesi şarttır. MİT, Hakan Fidan dönemiyle birlikte tehdidi bekleyen değil tehdidi kaynağında arayıp bulan ve yok eden bir teşkilata dönüşmüştür. MİT'in dönüşümünde yer alan 'Karşı Casusluk' biriminin "İstihbarata Karşı Koyma (İKK)" adıyla başkanlık seviyesine, 'Elektronik ve Teknik İstihbarat biriminin' de "Müsteşar Yardımcılığına" yükseltilmesi; teknolojik altyapıyı güçlendirmek adına İKK ve SIGINT faaliyetlerinin kapasitesinin artırılması MİT'e verilen görev ve sorumluluğun vurgusudur. Özellikle PKK ile mücadelede etkin biçimde kullanılan Genelkurmay Başkanlığına bağlı Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığının (GES) ekip ve teçhizatıyla sivilleştirilip önce "MİTGES Başkanlığı" adıyla, ardından "Sinyal İstihbarat Başkanlığı" (SİB) olarak teşkilata devredilmesi -birtakım handikapları olmakla

birlikte- MİT'in istihbarat toplamadaki bilgi birikimi ve tecrübesiyle birleşince sinyal istihbaratı (SIGINT), elektronik istihbarat (ELINT), teknik istihbarat (TECHINT) üzerindeki hakimiyetini, etkinliğini ve operasyonel yeteneğini güçlendirmiştir. Bunlara ek, sahadaki operasyonel istihbaratta kilit unsur olan insan istihbaratının da (HUMINT) entegre edilmesi, teröristlerin iletişim ağlarını ve anlık hareketlerini izleyerek hızlı müdahalelere olanak tanımıştır. Dolayısıyla MİT'in özellikle önemli üç başkanlığının GIB, DOB ve İKK (Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı, Dış Operasyonlar Başkanlığı, İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı) faaliyetlerine bu yüksek teknolojik imkanların yansıtılması verimliliği ve sınır ötesi operasyonlardaki başarıyı artırmıştır. Böylelikle tehditlere ve hatta tehdidin kaynağına karşı proaktif ve esnek bir savunma hattı oluşturulmuştur. Kurumun geçirdiği reformun ardından operasyonel yeteneklerin hızla gelişen modern teknolojiyle birleştirilmesi gerçek anlamda kurumu madden ve manen yeniden yapılandırmıştır.

Dönüşümün Sahaya Yansıması: Sınır Ötesi Operasyonlar



Son iki yılda MİT tarafından büyük çoğunluğu Irak ve Suriye'de gerçekleştirilen, terör örgütlerinin üst düzey yöneticilerini hedef alan, özellikle insansız hava araçları (İHA-SİHA) desteğiyle yoğunlaşan operasyonlar, terör örgütü PKK'yı ciddi anlamda sarsmıştır. Operasyonların çok sayıda ve geniş kapsamlı olmasından dolayı tamamını burada ayrıntılarıyla ele almak mümkün olmadığından genel bir çerçevede son iki yılın önemli birkaç operasyonunu ele alabiliriz.

Millî İstihbarat Teşkilâtı 2023 yılında, çoğunlukla SİHA destekli, PKK'nın Suriye ve Irak'taki sözde üst düzey kadrosuna yaptığı 181 nokta operasyonla içinde kırmızı kategoride yer alan, Interpol tarafından da kırmızı bültenle aranan Abdurrahman Çadircı ve Zeki Gürbüz gibi önemli isimlerin olduğu 201 teröristi etkisiz hale getirdi. Aynı zamanda terör örgütünün 45

enerji-altyapı tesisi, silah ve mühimmat deposunu da imha etti. Örgütün lojistik ağlarının kesintiye uğraması, durmaksızın devam eden hava keşifleri, hareketleri PKK'nın bölgedeki hareket kabiliyetini kısıtlayarak ve tünellerde yaşamaya mecbur bırakarak iletişimlerinin sekteye uğratılması örgüt üzerinde ciddi derecede psikolojik baskı kurdu. Operasyonlara hiç durmaksızın devam eden MİT 2024 yılına gelindiğinde hemen ocak ayının yalnızca 15 gününde örgütten kritik isimler imha etmeye devam etmiştir. Mart ayında PKK'nın sözde 'gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu' İçişleri Bakanlığı'nın "terör arananlar" listesinde mavi kategoride bulunan Rojda Bilen'i Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirmiştir. Bu operasyonlar örgütün hem Suriye hem de Irak'taki faaliyetlerini büyük bir sekteye uğratmıştır.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Haziran 2024'te TSK komuta kademesi ile birlik komutanlarıyla terörle mücadele operasyonlarına yönelik yaptığı video konferans toplantıda "Terör örgütü PKK'nın hareket kabiliyetini terörü kaynağında yok etme anlayışıyla bitme noktasına getirdik, terörle mücadelemiz sahada ve masada aralıksız sürdürülecek, icap eden her adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır." açıklamalarını yapmıştır. Aynı şekilde Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine vurgu yaparak karada, denizde, havada bugüne kadarki en büyük tatbikatları giderek envantere katılan yerli ve milli modern savunma sanayisi ürünü silah sistemleriyle ordunun imkân ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirildiğini söylemiştir. Devamında haziran ayında MİT uzun süredir takip ettiği, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde sorumlusu, aynı zamanda 1992-1999 yılları arasında Abdullah Öcalan'dan eğitim alan Ali Dinçer'i Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Hız kesmeden temmuz ayında ise TSK'nın harekât bölgesine saldırı planında plan PKK terör örgütüne ait "Ronahi Dilhvin ve Arin Tolhildan" kod adlı Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü Hakurk bölgesinde yine nokta operasyonla etkisiz hale getirmiştir. Bahsettiğimiz gibi lider kadronun ortadan kaldırılması, bir çatlak açılması durumunda örgütün organizasyon yapısının zayıflayacağı görüşü geçerliliğini korumaya devam etmiştir.



Geriye dönük baktığımızda 2021 yılında da Irak'ın kuzeyindeki Pençe serisi operasyonlarla örgüt tarafından ulaşılamaz ve girilemez olarak tanımlanan bölgelere MİT ve TSK ortak operasyonlarıyla girmiştir. Bu operasyonlar Türkiye'nin terörle mücadelesinde MİT'in istihbarat kapasitesi ile TSK'nın operasyonel kapasitesinin birlikte çalışmasının da önemli birer örneğidir. Operasyonların medyada yer alan kısmında “MİT ve TSK'nın düzenlediği ortak operasyonu” “MSB, MİT ve Jandarma, Emniyet ve MİT ortak operasyonu” girişiyle bahsedilen terörle mücadeledeki iş birliğinin ve kurumlar arası uyumun getirdiği yüksek performans, sözü geçen değişen sistemde -yeni dönemde- tehditlere karşı önleyici stratejik bir yaklaşımın (siyasallaşma olarak eleştirilen) değerini kanıtlar niteliktedir.

Bu analizin kaleme alınmasının ardından fakat yayımlanmadan önce meydana gelen ve terör örgütü PKK üyeleri tarafından Türkiye'nin savunma sanayinin en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a yönelik yapılan saldırı analizde güncelleme yapmayı elzem kılmıştır. 23 Ekim'de terör örgütünün stratejik öneme sahip tesisleri hedef almasıyla Türkiye'nin savunma kapasitesine zarar vermeyi ve kamuoyunda güvenlik açığı algısı oluşturmayı amaçlamasının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde operasyonlara aralıksız şekilde devam eden Milli İstihbarat Teşkilatı 23-26 Ekim tarihlerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 157 noktaya operasyon yaparak örgüte ait bina, silah ve mühimmat depolarını operasyonda özellikle görev verilen TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'larla imha etmiştir. MİT tarafından saldırıya verilen hızlı ve etkin yanıt, Türkiye'nin terörle mücadele stratejisinin dinamik yapısının ve operasyonel esnekliğinin göstergelerinden biridir.

Stratejik İstihbaratın Kritik Gerekliliği

MİT'in tarihsel olarak iç siyaset ve güvenlik meselelerine odaklandığı bir dönemden geçmiş olmasına rağmen bu dönemde ideolojik mücadeleler ve içerde terörle mücadele eksenli sınırlı bir işleyişin ötesine geçerek daha geniş bir rol üstlendiğini görüyoruz. Kurumda yapılan düzenlemelerle birlikte, yalnızca iç güvenliğe bağlı kalmayıp stratejik karar alma süreçlerinde etkili bir rol oynayabilen, üstüne oyun kurulan değil oyunu kuran, kurallarını belirleyen ve değiştirme yeteneğine sahip bir yapı haline gelmiştir. Böylece MİT, Türkiye'nin dış politika, güvenlik ve savunma alanlarındaki karar süreçlerinde aktif rol alabilen bir aktör konumuna yükselmiştir.

Her şeyden önce terörle ve terörizmle mücadele arasındaki farkın getirdiği bir nokta vardır ki; terörle mücadelede kullanılması gereken taktik ve operasyonel istihbarat gibi kısa vadeli ve terörle anlık askeri mücadele için bilgi desteklerinin terörizmle mücadelede yeterli olmaması, uzun vadeli çoklu yol haritasının temelini oluşturmak için terörün nedenleri ile ilgilenen geleceği öngörecektir stratejik istihbaratın üzerinde durmanın gerekliliğidir. Bugüne kadar MİT ve TSK, PKK'ya yönelik sınır ötesindeki operasyonlarında taktik ve operasyonel istihbarat ile terörle mücadelede başarılı olsa da özellikle PKK gibi ideolojik kökenlere dayanan, devlet kurmak isteyen, uluslararası sistemin aktörü haline gelmiş terör örgütleriyle

mücadelede öncelikle terörizmle mücadele etmek gerekir ve bu da yalnızca kolluk kuvvetleri ve istihbarat servisleri ile yürütülemez. Devletlerin terörle mücadelesinde istihbaratın önemi tehdit ve tehlikenin tespit edilmesiyle önleyici tedbirlerin alınmasıdır demiştik; bu aşamada yerli teknolojinin yükselmesiyle İHA ve SİHA'lar ile insan ve sinyal istihbaratı, erken uyarı-önlem alma konusunda başarılı uygulamalar olsa da önleyici tedbirlerin alınması aşamasında ilk yöntem doğru uygulanan bir stratejik istihbarat olmalıdır. Terörizmle mücadelenin klasik savaşın aksine belirgin bir cephesi, tanınabilen-net bir düşman profili, sabit mekânı olmaması başarısının öne çıkmasını oldukça güçleştiren unsurlardır. PKK terör örgütü liderinin (Abdullah Öcalan) tutuklanması çok önemli bir gelişme olmasına rağmen bu terör örgütünün tamamen çökmesini veya kaynağının-desteğinin kesilmesini getirmemiştir. Terörü kaynağında bitirmenin yanında 'terörizmin kaynağını bitirme', kök nedenlerin peşinden gitmek stratejik istihbaratın rolü ve gerekliliğidir. Bu noktada yapılması gereken terörizmle mücadelede olayla değil olguyla uğraşmaktır.

Sürekli değişen ve dönüşen uluslararası sisteme hazırlıklı hale gelebilmek, caydırıcılık kabiliyetini ve stratejik istihbarat kapasitesini arttırmaktan geçer. MİT'in bu noktada 97'nci kuruluş yıldönümünde MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın söylemiyle "gerçek güç, kullanmak zorunda olmadığınız güçtür ve bunun en somutlaşmış hali caydırıcılık kabiliyetidir" yaklaşımı bunu göstermektedir. MİT'in dönüşümüne dair benzer söylem 2007 yılında Emre Taner'in yayınladığı basın bildirisinde de şu şekilde yer almıştır: "Türkiye gerek stratejik gerekse jeopolitik önemi nedeniyle kendisini hiçbir zaman olayların akışına bırakma ya da 'bekle-gör-tavır al' taktiği ile sınırlama lüksüne sahip değildir. Yalnız savunma pozisyonunda olmak Türkiye'ye haiz şartlar nedeniyle kabul edilemez bir davranış olacaktır...Türkiye için güçlü bir ekonomi, kusursuz bir dış politika ve caydırıcı bir askeri yapılanma şeklinde adlandırabileceğimiz çok sağlam üç ayağa sahip olmak bir zorunluluk."

Bu mesajlar doğrultusunda Türkiye uzun bir süredir terörle mücadele yönteminde agresif bir çizgide. Yani örgütün hareketlerinden bağımsız, kendi ajandası doğrultusunda uygun yerde ve doğru zamanda nokta atışıyla PKK terör örgütüne saldırarak lojistik sistemine, istihbarat sistemine ve TSK'dan farklı olarak kasıtlı hamleler ile özellikle üst düzey lider kadrosuna darbe vurmakta. Burada MİT'in asli amacı örgütün toparlanmasına engel olacak şekilde direnç noktasının kırılması. Örgütte yaşanan psikolojik baskının sağlık sorunları getirmesi bu amacın somut göstergesidir. MİT'in bahsi geçen üç ayaklı hedefe yönelik istihbarat reformunun ardından, kırmızı, mavi, turuncu, yeşil, gri kategoride aranan PKK'nın lider kadrosuna yönelik etkin ve düzenli bir şekilde nokta atışı operasyonlar düzenlemesi, terörle mücadelede sahada aranan aktör olmasının en malum çıktısıdır. Terörizmle mücadelede başat aktör olmasını getirecek tek nokta ise stratejik istihbaratın etkin şekilde kullanılması, teröristle mücadele bittiği anda dahi terörizmle mücadele etmeye devam edilmesidir.

Kaynakça

- Anadolu Ajansı. (2024, Ekim 26). MİT, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 157 noktaya operasyon düzenledi. (Erişim Tarihi: 29.10.2024) <https://www.aa.com.tr/tr/gundem/mit-suriyenin-ve-irakin-kuzeyinde-teror-orgutu-pkk-ypgye-ait-157-noktaya-operasyon-duzenledi/3375606>
- Anadolu Ajansı. (2024, Haziran 16). Milli Savunma Bakanı Güler: Sınır ötesi operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vurduk. (Erişim Tarihi: 16.10.2024) <https://www.aa.com.tr/tr/gundem/milli-savunma-bakani-guler-sinir-otesi-operasyonlarla-teror-orgutune-agir-darbeler-vurduk/3251630>
- Anadolu Ajansı. (2024, Haziran 26). Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT), Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. (Erişim Tarihi: 16.10.2024) <https://www.aa.com.tr/tr/gundem/mit-teror-orgutu-pkk-ypgnin-sozde-sorumlusunu-suriyede-etkisiz-hale-getirdi/3258303>
- Anadolu Ajansı. (2024, Temmuz 29). MİT, Türk askerine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristleri Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi. (Erişim Tarihi: 15.10.2024) <https://www.aa.com.tr/tr/gundem/mit-turk-askerine-saldiri-hazirligindaki-pkk-kckli-teroristleri-irakin-kuzeyinde-etkisiz-hale-getirdi/3288076>
- Aslan, M. (2023), Türkiye'nin Terörle Mücadele Süreci: An ve Sonrası. *Kriter Dergisi*, 8(84)
- Ateş, H. (2018). *Kinetik İstihbarat, Mücadele Değil Müdahale Konsepti*. İstanbul: TASAM.
- Beşe, E. ve Seren, M. (2011). Stratejik İstihbarat Olgusunun Teorik Çerçevesi, Unsurları ve Terörle Mücadele Politikaları Açısından Rolü ve Önemi, *Polis Bilimleri Dergisi*, 13(3)
- Betts (2003), *The politicization of intelligence: Cost and benefits*, Richard K. Betts and Thomas G. Mahnken (Eds.), *Paradoxes of Strategic Intelligence: Essays in Honor of Michael I. Handel*, London: Frank Cass.
- Florya Gazetesi. (2024, Ocak 12). İbrahim Kalın yönetiminde MİT: Nasıl bir istihbarat ve nasıl bir güvenlik stratejisi? (Erişim Tarihi:18.10.2024) <https://www.floryagazetesi.com/ibrahim-kalin-yonetiminde-mit-nasil-bir-istihbarat-ve-nasil-bir-guvenlik-stratejisi>
- Gül, Z. (2015), Stratejik İstihbarat ve Genel Yanılgılar, *Güvenlik Bilimleri Dergisi*, 4(1): 111-132.
- Hürriyet. (2007, Ocak) MİT'ten Çarpıcı Mesajlar. (Erişim Tarihi:19.10.2024) <https://www.hurriyet.com.tr/gundem/mitten-carpici-mesajlar-5727063>
- Karaağaç, Y. (2020). *Terör ve Terörizmle Mücadelede İstihbaratın Önemi*. Erişim adresi: <https://www.teram.org/Icerik/teror-ve-terorizmle-mucadelede-istihbaratin-onemi-99>
- Kent, S. (2003), *Stratejik İstihbarat*, (çev. B. Yasemin Özbek ve N. Şüküroğlu), Ankara: ASAM Yayınları.
- Millî İstihbarat Teşkilâtı. (2023, Aralık 18). MİT operasyonları, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularını hedef aldı. (Erişim Tarihi: 16.10.2024) https://www.mit.gov.tr/basin-yansimasi-mit-operasyonlari-teror-orgutu-pkknin-sozde-sorumlularini-hedef-aldi_20.html

- Millî İstihbarat Teşkilâtı. MİT, Terör Örgütü PKK/KCK'nın Sözde Sorumlularından Rojda Bilen'i Süleymaniye'de Etkisiz Hale Getirdi. (Erişim Tarihi: 15.10.2024) https://www.mit.gov.tr/basin-yansimasi_mit-teror-orgutu-pkkkckknin-sozde-sorumlularindan-rojda-bileni-suleymaniyede-etkisiz-hale-getirdi_28.html
- Özer, Y. (2015), Terörizmle Mücadelede İstihbaratın Rolü: Kültürel İstihbarat Konsepti, *İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(1): 51-80.
- Özkan, K.M. (2023). Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesinde İstihbarat Seviyelerinin Uygulama Alanları. *TERAM 2023 Bildiri Kitapçığı*, Başkent Üniversitesi-SAM, 73-81.
- Seren, M. (2021). *Stratejik İstihbarat ve Ulusal Güvenlik*. Ankara: Orion Kitabevi.
- Seren, M. (2021). Türk istihbaratının değişen dinamikleri: Son 10 yılda reform, siyasa ve operasyonel açılım. *Tesam Akademi Dergisi*, 8(2), 371-405. <http://dx.doi.org/10.30626/tesamakademi.956792>

Yazar Hakkında

MİNE AYDIN

EĞİTİM:

Bursa Uludağ Üniversitesi SBE Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans (2022-devam ediyor)

“Tez Konusu: İstihbaratın Terörle Mücadeleye Etkisi: MİT'in Sınır-ötesi Operasyonları”

Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü (2022)

MESLEKİ BİLGİLER:

Hitit Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu II. Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Kongresi'nde ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Trabzon AB Bilgi Merkezi ile ortak hazırladığı 4. Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi'nde bildiriler sunmuştur. Terör ve istihbarat çalışmaları üzerinden yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.



TELİF HAKKI

Ankara – TÜRKİYE, 2024 © TERAM

Bu yazıda yer alan görüşler yazarın şahsi görüşleri olup, Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi (TERAM) Derneği'ne mal edilemez.

Bu çalışmaya ait içeriğin telif hakları, Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi (TERAM)'a ait olup, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kaynak gösterilerek kısmen yapılacak makul alıntılar dışında, hiçbir şekilde önceden izin alınmaksızın kullanılamaz, yeniden yayımlanamaz. Atıf için aşağıdaki bilgiler kullanılabilir.

ATIF İÇİN:

Aydın, M. (2024). Sınırların Ötesinde: MİT'in Terörle Mücadelede İstihbarat Kullanımı. Erişim tarihi: xx.xx.xxxx., <https://www.teram.org/Icerik/sinirlarin-otesinde-mit-in-terorle-mucadelede-istihbarat-kullanimi-256>

Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi Derneği

Email : teramarastirmamerkezi@gmail.com